

En kurs i Mirakler

7. Kursen är enkel...

Allt som händer i våra liv, från tidpunkten för vår födelse till tidpunkten för vår död. Från det ögonblick vi går upp på morgonen till det ögonblick vi går och lägger oss – ALLT är en del av Andens plan.

Andens plan - Andlighet

Först blir vi frestade att se vår skuld i någon annan, vilket ger oss en möjlighet att se på den igen och säga: "det som jag trodde handlade om min MEDMÄNNISKA, handlade också om vad jag trodde om mig själv. Nu när jag ser att detta var min tro och detta är vad jag har gjort, kan jag ändra min uppfattning."

Om inte dessa möjligheter fanns, skulle vi aldrig befrias från skulden, eftersom den för alltid skulle vara begravd i vårt omedvetna sinne. **Detta är det enda Kursen ber oss att göra.** Vi är inte ombedda att förstå hela dess tankesystem, inte ens det som nu är sagt. Det enda vi är ombedda att inse är **att ingenting händer av en tillfällighet.** Varenda händelse som äger rum i våra liv är en del av den **Heliga Andes Plan.** Om vi väljer att identifiera oss med Anden, ligger alltid våra problem" i våra **egna Val.**

Valet vilar inte i vad som förefaller ska ske med oss – endast hur vi ser på det. Denna punkt betonas återigen, eftersom den ofta blir missförstådd i Kursen. **Du skall inte sträva efter att förändra någonting som är utanför dig själv, därför att där finns ingenting. Allt vad du kan förändra, finns i ditt eget Sinne.**

Vi frestas att betrakta oss själva som "oskyldiga offer". Att människor omkring oss på olika sätt attackerar oss, lurar oss, manipulerar, utnyttjar osv.. Problem som ständigt konfronterar oss.

Förmodligen finns ingen mer utmanande frestelse än denna, för "Guds lärare" - Kursens definition på oss som vill medvetenhet. Detta är en undervisning som inte handlar om att undervisa i en konventionell lärosituation. Detta handlar om att undervisa genom vårt dagliga samspel med andra. Och när vi undervisar andra, handlar det om att vi lär oss "något" om oss själva. Det allra svåraste är hur vi tar itu med de situationer då vi upplever oss angripna.

Det finns två grundläggande vägar vi kan följa; egots väg (*läs om egots råd*) **eller ANDENS väg.**

ANDEN tar hand om "angrepp" genom att **inte se** det som angrepp. Kursen säger; ANDEN gör endast en bedömning och Han ser allting i världen som tillhörande en av två kategorier:

- ♥ I den ena kategorin är svaret på angreppet **"ett uttryck för kärlek"** = nämligen att Kristus Kärlek inom mig = människokärleken ... utsträcks till dig.
- ♥ I den andra kategorin är svaret **"ett rop på kärlek"**. Alla de skenbara angrepp som sker i världen faller in i den här sista kategorin.

KÄRLEK kastar ut rädsla och egotänkande.

Bibeln säger, såsom Kursen citerar många gånger: "Perfekt Kärlek kastar ut rädsla", vilket betyder att ***när du känner Kärlek i ditt hjärta, upphör du att vara rädd***. Att jämföra med när ljuset tänds i mörkt rum. Mörkret försvinner. Perfekt Kärlek kastar inte bara ut rädsla, den kastar ut skuld, hat, vrede samt varenda liten del av egots tanke-system.

Tror du på endast en liten del av egots system, måste du tro på hela, eftersom allt bygger på vartannat. *Egosystemet är ett perfekt, logiskt och skickligt system*. Kursen beskriver det som ett system som är *galet*, på grund av att det börjar med ett galet antagande, nämligen; att separationen är verklig. Som sagt; *köper du endast en liten del av egots "paket", måste du köpa hela – som en paketresa. All inclusive!*

Angrepp är en längtan efter att bli korrigerad.

Om en person förefaller att angripa en annan person eller på annat sätt önskar såra någon annan, kan det just då vara så att den personen inte upplever ***perfekt kärlek*** inom sig själv. Om han upplevde ***perfekt kärlek*** inom sig själv, skulle han inte vilja angripa eller såra någon annan. *Den personen är skrämmd, skuldtyngd och manifesterar detta genom att angripa en annan person*. Han kan endast göra detta, eftersom han inte identifierar sig med Skaparens Kärlek – just då! Just nu tror han att han är *egots barn*, snarare än ett barn av Skaparen – och måste därmed tro på hela egots tanke-system. Han måste tro att han är syndig och skyldig. Och han tror att ett angrepp är berättigat.

När en person angriper dig, säger han egentligen (omedvetet): "jag tror att jag är ett ego och det enda sätt jag kan ta itu med all oro och skuld jag känner, är genom att placera den på dig. Var så snäll och visa mig att jag har fel. Att mitt grundläggande antagande är felaktigt."

Alla ANGREPP är ett **ROP PÅ HJÄLP**. Ett rop till världen att han/hon inte tror att han/hon är värd kärlek och respekt.

Vi sitter i samma båt.

Om du nu attackerar mig och jag tror på Kursens läroplan, har min identitet i Andens Tankesystem, vet jag att ANDENS och den stora LÄRARENS KÄRLEK är här med mig, skyddar mig.

När du förefaller att attackera mig, vill min korrigerande vision, som är MIRAKLET, tala om för mig att du inte angriper mig. Du är en MEDMÄNNISKA som ROPAR PÅ HJÄLP. Samma rop, samma hjälp, jag en gång hoppades på.

Om jag tror att jag ***inte är ett ego***, skulle jag ***inte vara i den här världen***. DET FINNS EN DEL AV MIG SOM IDENTIFIERAR SIG MED EGOT. Ditt kallande på hjälp är också mitt. Det är därmed vårt gemensamma "kall" som förenar oss.

Förlåtelsen upplöser en tro på att vi är åtskilda.

Om vi är åtskilda betyder det att SYND är verklig, eftersom SYND är likvärdig med SEPARATION. Vilket betyder att egot är verkligt.

Om vi inte är åtskilda, kommer vi att inse att egot har fel, eftersom
vi är sammanslutna till ETT i ANDEN.

Om vi erkänner och identifierar oss med det **GEMENSAMMA LJUS** som lyser inom oss **ALLA, FÖRENAR OSS**, betyder det att egot inte finns. Egot har därmed gjorts ogjort. Om du angriper mig och jag inte försvarar mig, inte svarar an med "samma mynt", blir jag **FÖRSVARSLÖS**. Vad jag då egentligen säger är: **"jag är ett barn av Skaparen och därför inte rädd. Du är också ett barn av Skaparen och vi båda, med ursprung från samma KÄLLA, ett ANDENS barn"**.

I och med att jag bekräftar detta med dig och därmed lär dig att du har fel, lär jag mig själv samma sak. Behovet i dig att "bli läkt", som manifesterats i "ditt angrepp på mig", reflekterar också behovet jag har, att bli läkt.

Jag förlåter mig själv, genom att förlåta dig.

Kursen betonar idén om att vi kan nå HIMLEN av egen kraft. Kursen säger att FRÄLSNINGEN är ett SAMARBETE. Vi träder in i FREDENS BONING två och två.

Detta betyder att **VI BEHÖVER VARANDRA**, för att vi skall kunna vara MEDLEN, LÄRARNA eller MÖJLIGHETERNA för varandra. Vi kan därmed befria oss själva från skulden, vilket äger rum utan att vi märker hur det går till. Detta sker när **ANDEN** för dig in i mitt liv. Han har tagit med sig "någon" som kan bli min **FRÄLSARE**.

Inte som en idol. Inte som "någon" som vill "rädda mig" (egoförsvar – se bild) i den meningen att han finns UTANFÖR mig och gör vissa magiska "saker" (medberoende).

Du är den som kan "rädda mig" från min skuld, eftersom jag först blev frestad att projicera min skuld på dig, men ändrade min uppfattning och "valde på nytt". Och därmed gör jag också VALET att se annorlunda på mig själv. Nu blir inte bara Du LÄKT, även jag blir LÄKT! Vi går hand i hand tillbaka till SKAPAREN, som vi i verkligheten aldrig har lämnat.

Så Vackert och så Sant!

