

En kurs i Mirakler

5. Om Andens TankeSystem...

Skaparens svar på separationen var Anden som talar för Helheten. Detta är den del av Skaparen som Kursen definierar som "Rösten för Gud". Den utsträcker sig till den här världen och vill påminna oss om det Hem vi tror att vi har lämnat. Anden "talar till oss" genom vanligt sunt förnuft. Den berättar att det i den här världen finns ett "annat sätt" att leva och samspela på. Andens viktigaste medel för att korrigera egots misstag, är förlåtelsens dynamik. Vi kan enklare förstå "förlåtelse", när vi inser vad egot har gjort.

Det egot har gjort är att först etablera det faktum att vi är skyldiga, att skulden är verklig och därefter ge oss medlen att rädda oss från skulden genom att projicera den på andra.

Vi kan föreställa oss vårt sinne som en filmprojektor och att filmen handlar om vår egen skuld, vår egen uppfattning om oss själva. En uppfattning som handlar om hat och självanklagelser. (läs text om egots råd).

Våra sinnesintryck är att likna vid en film. Kursen talar om att projektion bildar perception. Perceptionen av yttervärlden har inget att göra med vad som finns därute. Vad det visar oss är det som finns inom oss.

Anden vänder nu på egots resonemang och ger oss chansen att se att "problemet" därute, finns inom mig själv. Och vi får en unik möjlighet att upptäcka "vår skuld" genom andra. Detta innebär att alla relationer, situationer som ger oss stora svårigheter, som drar fram det sämsta inom oss, i verkligheten är GÅVOR.

Nu får vi EN MÖJLIGHET ATT SE SKULDEN, vi inte visste något om. Detta att jämföra med egosystemet, som stärker skulden och håller den kvar. Vi går nu vidare till "om förlåtelsen".



Om det nu känns bra, gå vidare och läs; "6. om förlåtelsen..."
