

VECKA 19

Känner du hur jorden skälver under fötterna? Det är nytt på väg och det drar upp mycket känslor. Kanske du möter situationer och relationer som gör dig trött och ledsen. Minns då att du befinner dig mitt i en förmörkelseperiod - den 16 maj är det fullmåne och solförmörkelse i Skorpionen - och nu handlar det om din kraft och din livsväg.

Ditt begär, din ständiga längtan efter mer, beteenden och beroenden som stjälar din kraft och annat som du tryckt ner under ytan kan nu dras upp i ljuset och förstärkas. Det handlar om balansen mellan att hålla fast i det du äger/har och vad som är gemensamma resurser som du bara har lånat ett tag för att förvalta. Allt det som inte är kärlek och överflöd.

Att följa sitt hjärta innebär sårbarhet och ödmjukhet. Det finns människor som påstår sig följa sitt hjärta men ändå kastar sin vrede över andra, har ett ego som vill ha rätt eller tar sig friheten att såra andra och gå över andras gränser "i rättfärdighetens namn" och för "en god sak". Men det är inte kärlek. Och därmed inte heller att följa sitt hjärta.

Kärlek vill inte krig. Kärlek är att vara snäll och omtänksam. Att vilja din medmänniska väl. Att vandra med försiktiga steg på Moder Jord. För kärleken tror på överflöd och att det finns en lösning som är för allas högsta bästa. Och kärleken tar aldrig någons sida i en konflikt. Kärleken förstår att vi alla, var och en, har ett kors att bära och att livet inte alltid är så lätt. Inte för någon.

Vädurens energi innebär alltid en nystart. Den driver dig framåt, gör dig viljestark och vill få dig att överleva i vildmarken. Men den är också impulsiv. Den kan väcka upp instinkter hos dig som du inte var riktigt medveten om. Om du inte samtidigt arbetar med Vågens balanserande energi kan du bli arg, frustrerad, känna dig hotad, otrygg och uppleva utanförskap.

När Venus nu vandrar framåt i Väduren börjar hon närma sig Chiron, din "wounded healer", den sårade helaren. Det är livslånga sår i ditt hjärtchakra som nu kommer upp för att läkas.

Samtidigt simmar Mars (Vädurens styrare) runt i Fiskarnas kärleksfulla och läkande känslor ända till den 25 maj. Tills dess är han inte riktigt att räkna med som drivkraft. Ditt gamla sätt att göra saker på fungerar inte längre. Det hjälper inte att kämpa. Du behöver en ny strategi.

Venus kan i Väduren bli väldigt drivande och gå in hårt för det hon vill ha och som hon anser tillhör henne. Så vad som än händer, vilka impulser du än får, stanna upp och fråga dig först: "What would love do?" Hur skulle kärleken göra? För det är det som är att följa ditt hjärta. Att vara evigt snäll. Mot allt och alla.

På tisdag vänder Mercurius retrograd i kommunikativa Tvillingarna, hans eget tecken som förbinder himlen med jorden. Rent faktiskt är din hjärna sammankopplad med universums stora mentala fält och som du kan ladda ner information från. Eftersom Mercurius kan vara lite snabb, får du nu en chans att göra om och göra rätt. Den 3 juni vänder han direkt i Oxens tecken, som Venus styr över.

Det innebär att allt som du äger och vill ha, dina resurser och det som du tycker är fint och skönt, blandas med hur du uttrycker ditt jag och om du uttrycker det i kärlek.

På onsdag vandrar även Jupiter in i Väduren. Det är chefen som nu tar en runda och undrar hur det egentligen står till på kontoret. Gör du det du ska, agerar du rättvist och utifrån en högre sanning? Går det bra? Trivs du med ditt liv? Är du framgångsrik? Eller finns det saker att förbättra?

Jupiter styr även ditt högre jag och vet att det alltid finns en bättre version. Som en strålkastare lyser han upp och visar dig dammet som gömmer sig i hörnen. Men han kan i Väduren också dra ut i krig för det han tror på eller för att hävda sitt ego. Och då är vi tillbaka till vikten av Mercurius retrograd och Venus. Lever och uttrycker du kärlek?

När Jupiter senast gjorde en nystart i Väduren var under perioden juni 2010 till juni 2011. Minns du vad som hände då i ditt liv? Hur förändrades din vardag och verklighet?

I slutet av veckan sluter Solen (den du ska bli, den du är bortom molnen av rädslor och föreställningar) upp sida vid sida med den norra noden (dit du karmiskt är på väg). Din väg framåt blir nu belyst och upplyst. Och Mars ger dig kraft att vandra den.

Så även den här veckan ber vi dig att ge dig tid att gå inåt. Det som sker nu är stort och karmiskt. Det är enorma krafter som arbetar för dig bakom kulisserna. Så bara följ det som kommer till dig.

Vilka impulser som än kommer. Stanna i dig själv och i ditt hjärta.

Hjärnan är bra för det rationella, men du kan inte lita på den. Den är en trickster.

Ditt kärleksfulla hjärta kan du däremot alltid lita på. När du befinner dig i ditt hjärta är du alltid trygg. Där vet du att du är så oändligt omhändertagen av Universum, som förser dig av livets överflöd med allt du behöver.

Minns du texten i Korintierbrevens 13:e kapitel i Bibeln?

"Om jag talade
både människors
och änglars språk
men inte hade kärlek,
vore jag endast
en ljudande malm
eller en skrällande cymbal.

Och om jag ägde
profetisk gåva
och kände alla hemligheter
och hade all kunskap,
och om jag hade all tro
så att jag kunde flytta berg
men inte hade kärlek,
så vore jag ingenting.

Och om jag delade ut
allt vad jag ägde
och om jag offrade min kropp
till att brännas,
men inte hade kärlek,
så skulle jag ingenting vinna.

Kärleken är tålig och mild,
kärleken avundas inte,
den skryter inte,
den är inte uppblåst,
den uppför sig inte illa,
den söker inte sitt,
den brusar inte upp,
den tillräknar inte det onda.

Den gläder sig inte
över orättfärdigheten
men har sin glädje i sanningen.

Den fördrar allting,
den tror allting,
den hoppas allting,
den uthärdar allting.
Kärleken upphör aldrig."

Så låt kärleken visa dig vägen.
Följ ditt hjärta.
Uttryck dig i kärlek.
Lev i kärlek.

Och var kärlek.

Världen behöver inte räddas, den
behöver kärlek.

Den behöver dig.

All kärlek, glädje och healing
Lillemor Golden Dragon & the
Golden Masters of Light